

Bulletin

nr. 2 (juni 2009)



Herdenking 65 jaar bevrijding Veldhoven 18 september 1944/2009



Een stukje historie

Vrijdag 10 mei 1940 vielen Duitse troepen ons land binnen: het was OORLOG tussen Nederland en Duitsland. Na ruim vier jaar onderdrukking en angst groeide er in de zomer van 1944 hoop op bevrijding. 6 Juni 1944 maakte de B.B.C.-radio bekend dat de geallieerde strijdkrachten met zes divisies geland waren in Normandië (deze dag wordt D-day genoemd).

In september van dit jaar is het vijfenzestig jaar geleden dat de bevrijding van Zuid-Nederland plaatsvond. Ook in Veldhoven zal dit feit worden herdacht. Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven organiseert deze herdenking, waarbij de jeugd zoveel mogelijk betrokken zal worden.

De weg naar de bevrijding

Na een wekenlange strijd in Noord-Frankrijk werd de Duitsers op 14 augustus een beslissende nederlaag toegebracht. Er volgde een spectaculaire opmars via Parijs, Brussel en Antwerpen, en maandag 11 september 1944 stond het Tweede Britse Leger bij Lommel aan de Nederlandse grens. Om het laatste verzet van de vijand te breken had de Engelse veldmaarschalk Montgomery een aanvalsplan opgesteld onder de codenaam 'Operatie Market Garden'. Het was de bedoeling vanuit het bevrijde België via Valkenswaard-Eindhoven-Son-Uden naar Nijmegen en Arnhem door te stoten. Zondag 17 september 1944 startte de geallieerde bevrijdingsoperatie. Door de lucht vloog een indrukwekkende armada bommenwerpers, gevechts-, jacht- en transportvliegtuigen. Zij vervoerden luchtlandingsstroepen die op verschillende plaatsen zouden worden gedropt met het doel bruggen onbeschadigd in handen te krijgen. Het grondleger trachtte vanuit België een bres te slaan in de Duitse verdedigingsstrook aan de Nederlands-Belgische grens. Na hevige gevechten bereikte de voorhoede van de Engelse troepen tegen 18.00 uur de markt te Valkenswaard.

Maandag 18 september slaagde een verkenningseenheid van de geallieerde hoofdmacht erin vanuit Valkenswaard Veldhoven te bereiken via Waalre over de Onze Lieve Vrouwedijk en de brug over de Dommel. Andere eenheden

volgden later op die dag via de Volmolenweg-Heers en via de Locht.

Algemeen werden deze acties gezien als dé bevrijding van Veldhoven.

Herinneringsplaquette

Als blijvende herinnering aan de geallieerde onderneming, die Veldhoven haar vrijheid teruggaf, wordt een plaquette aangebracht tegen de reling van de Onze Lieve Vrouwebrug (over de rivier de Dommel), het punt waar militairen op 18 september 1944 de eerste 'stappen' op Veldhovense bodem zetten.

Bij de onthulling van dit gedenkteken zal groep 8 van basisschool De Meerhoef de schoolgaande Veldhovense jeugd vertegenwoordigen. De leerkrachten van alle basisscholen zal worden gevraagd om vrijdag 18 september omstreeks 11.00 uur tijdens de lessen aandacht te besteden aan de bevrijding van Veldhoven in 1944 (65 jaar geleden), en een herinneringsteken uit te reiken aan de leerlingen.

Informatie over de bevrijding en over het herdenkingsprogramma worden u door middel van Bulletins via de digitale Nieuwsbrief van Stichting Veldvest toegezonden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jacq. Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, adres: Dijkhei 5, 5508 VT Veldhoven; tel.: 2546541; e-mail: veldhoven.shev@kpnplanet.nl

PS Alle informatie is vrij voor verspreiding ten behoeve van het onderwijs, en kan worden gebruikt om op geschikte tijdstippen in groeps-/klassikaal verband iets over vrede en vrijheid ter sprake te brengen.